

Stupad svensk funnen efter 70 år

En svensk frivillig som stupade i striderna på Karelska näset 1944 har hittats efter 70 år. Senaste gången en saknad Finlandsfrivillig återfanns var 1958.

19 augusti 2014 kl 17:03

Sveriges ambassad i Helsingfors informerades i förra veckan av en finländsk frivilligorganisation om fyndet. Svensken som stred i finsk uniform påträffades av en rysk sökgrupp från S:t Petersburg. Det skedde i somras när gruppen undersökte kvarlevorna efter ett antal soldater på Karelska näset.

– Han är enligt uppgift identifierad genom sin namnbricka, säger Sveriges försvarsattaché i Helsingfors överste Bo Stennabb till SvD.

Enligt namnbrickan är den påträffade den 24-årige Gustav Lennart Hultqvist, kallad "Längen", från Stockholm. Ambassaden och Försvarsmakten ska undersöka hur kvarlevorna på ett korrekt och värdigt sätt ska tas om hand.

– Fyndet av kvarlevorna är sensationellt eftersom senaste upptäckten av en stupad svensk från andra världskriget mig veterligen gjordes 1958, säger militärhistorikern Lars Gyllenhaal.

Fyndet av kvarlevorna är sensationellt eftersom senaste upptäckten av en stupad svensk från andra världskriget mig veterligen gjordes 1958.

Lars Gyllenhaal,
militärhistoriker

Gustav Lennart Hultqvist var sjöman och eldare från Vetlanda, bosatt i Stockholm. Han kom våren 1944 till det svenska frivilligkompaniet och var dess längste soldat, därav namnet "Längen". Det svenska gevärskompaniet ingick i det finländska, svenskspråkiga regementet IR 13 som vid midsommar 1944 stred på Karelska näset.

Där rasade mycket hårda strider i det största fältslaget i nordisk historia. Stora sovjetiska förband skulle inta Finland men hindrades av finländska förband som höll stånd mot den

sovjetiska övermakten, bland annat i slaget vid Tali-Ihantala mellan den 25 juni och 9 juli 1944.

Sergeant Bror Niper vid frivilligkompaniet har skildrat hur Längen stupade:

"Med skrån, eldgivning och handgranatskastning stormade ryssarna mot oss. Under detta stormanlopp stupade Längen. Han träffades av en kula i huvudet och ljöt troligen en ögonblicklig död."

Läs
SvD digitalt
3 månader
för 99 kr

Prova nu

SvD