

# Lokalt



**EFTERLYSER NY SYN.** Nikolaj Orlov konstaterade att det fortfarande odlas myter om kriget mellan Finland och Sovjet. Här bekantar han sig med de bilder från kriget som hade ställts ut i foajén.



# "Hangö blev orsak till vinterkriget"

**HISTORIA** Representanter för tre länder talade om händelserna i Hangö under andra världskriget. En rikssvensk veteran skickade hälsning i realtid från Trollhättan.

**HANGÖ** Dramatiska händelser i historien engagerar, och kallas därtill flera kunniga föreläsare in får man räkna med en talrik publik.

I fredags samlades närmare 80 personer i stadshusets festsal i Hangö för att lyssna på olika inlägg om staden under andra världskriget. I kön till podiet fanns både finländare, svenskar och ryssar.

– Här finns representanter för tre olika länder, sade amiral **Juhani Kaskeala** som tillsammans med ordföranden för den ryska sjökrigshistoriska föreningen **Nikolaj Orlov** förde ordet under seminariet som ordnades av föreningen Hanko maailmankartalle.

Orlov inledde med ett anförande som fick en del i publiken att dra öronen åt sig.

Han konstaterade att Stalin inte hade för avsikt att erövra Finland under fortsättningskriget och att också ledningen i Finland tack vare sin underrättelseverksamhet kände till den saken.

Orlov undrade varför det på finländskt håll fortfarande odlas myter kring kriget, och hänvisade här bland annat till den stridbara docen-

ten **Johan Bäckman** som förklarar att de finländska forskarna inte vill ta till sig ny kunskap och därmed bilda sig en korrekt bild av kriget 1939–1940 och 1941–1944.

Bäckman är känd för sina kontroversiella uttalanden om Finlands förhållande till Ryssland.

Orlov hänvisade till många fler historiker och statsmän, och beklagade att många verkar hålla fast vid bilden att Finland förde ett separat krig mot Sovjet då landet i praktiken var en bundsförvant med Tyskland.

Juhani Kaskeala konstaterade att Orlov gått igenom många olika källor och gav en eloge för det.

– Olika synvinklar behövs, sade han diplomatiskt och tillade att Bäckman nog inte hör till de mest meriterade personerna i sammanhanget.

– Jag visste inte att Bäckman är en oppositionsfigur i Finland, sade Orlov smått urskuldande.

## Finland godkände inte kravet

**Carl-Fredrik Geust** som representerar Finlands krigshistoriska samfund konstaterade i sitt anförande att Hangö blev den direkta orsaken



**HISTORIA.** I samband med seminariet i stadshuset kunde deltagarna bekanta sig med foton från kriget i Hangö. FOTO: NICLAS ERLIN

**Olika synvinklar behövs.**

**Juhani Kaskeala**  
amiral och ordförande  
under seminariet

till vinterkriget. Sovjet hade ställt krav på att få udden som flottbas, men det gick Finland inte med på.

Geust lade fram en helhetsbild av Hangö under kriget och nämnde att staden i praktiken fungerade som sovjetisk marinbas också åren

1944–1945, det vill säga efter vapenvilan mellan Finland och Sovjet hösten 1944.

## Behövdes i Leningrad

Marinhistorikern **Andrej Platonov** berättade att evakueringen av de sovjetiska styrkorna från Hangö upplevdes som förhållandevis lyckad, trots att den krävde rätt stora förluster.

Trupperna och materielen behövdes i Leningrad, som då belägrades av tyskarna. Vid sidan av närmare 28 000 personer evakuerades även 26 pansarvagnar, 72 kanoner och 1 200 ton livsmedel.

För den finländska marinen innebar den sovjetiska närvaron i Hangö det värsta möjliga scenariot, berättade forskaren **Mikko Meronen** som är knuten till Forum Marinum i Åbo.

Basen innebar nämligen att frakterna till sjöss försvårades och därtill måste flottans krafter delas i två.

## Goda soldater skickades hit

**Jan Molin** som representerar Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening berättade att de rikssvenska soldater som deltog i kriget i Hangö utgjorde ett verkligt elitförband.

Närmare 30 av dem stupade, men några av dem lever ännu, berättade Molin.

En av dem kontaktades under seminariets gång. Per telefon och via mikrofonsystemet i festsalen kunde veteranen **Stig Skogsberg** skicka en hälsning från Trollhättan i Sverige till publiken i Hangö.

**Robert Lindholm** följde med hela seminariet som åhörare och konstaterar att det gav honom ny kunskap.

– Det öppnade många låsta luckor, säger Lindholm som bor på Tenneriffa och som firar somrarna i Hangö.

Seminariet ingick i den programhelhet som Hanko maailmankartalle i fredags och lördags ordnade om krigshändelserna i Hangö för 75 år sedan.

**NICLAS ERLIN**  
niclas.erlin@ksfmedia.fi