

Ordförande Bengt Nylanders tal i Finlandsparken den 13 mars 2022

Ärade veteraner, kära medlemmar och anhöriga, bästa flanörer denna fina vårdag.

Välkomna till Svenska Finlandsfrivilligas Minnesstund över vinterkrigets slut den 13 mars 1940. Ett krig som inleddes av ett brutalt och oprovocerat angrepp av Sovjetunionen och där Finland slutligen tvingas till ett smärtsamt fredsavtal.

Detta är händelser som alltför starkt påminner om det vi upplever i dag. Vad har vi lärt oss? Är inte detta ett misslyckanden, från många, när vi ser denna brutalitet upprepas.

En dryg vecka efter krigsslutet samlades de svenska finlandsfrivilliga soldaterna på Pajkansälkävs sluttning och bildade den förening som har till uppgift att vårda minnet av kriget och de frivilligas insatser. Något som vi nu gör för 82 gången. Finlands kamp stöttades med många olika insatser från enskilda, organisationer och samhälle. Finlandshjälpen, Arbetarkåren, Krigsbarnen, transporthjälpen, jordbrukshjälpen, listan kan göras längre. Men, där fanns också den enskilde unge frivillige soldaten som drog ut i strid för att göra skillnad, för att han inte kunde utstå den orättvisa som drabbar de oskyldiga.

Vi har att vårda minnet, att inte glömma. Att berätta historien i förhoppningen att den inte ska upprepas. Vår intention är stark men i dag är vi dämpade för händelserna i Ukraina känns alltför bekant.

Kära vänner, låt oss samlas. Biträd mig när jag lägger ned denna krans för att hedra dem som kämpade och dog för friheten.