



KOMMENDÖREN FÖR FÖRSVARSMAKTEN

Hälsning av kommendören för Försvarsmakten vid Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförenings 80-årsjubileum

Vid vinterkrigets utbrott hösten 1939 väcktes även i Sverige en vilja att hjälpa Finland när landet kämpade för sin självständighet. I Sverige uppstod en bred folkrörelse, och under mottot Finlands sak är vår deltog ungefär 9 500 frivilliga i vinterkriget. De frivilliga fick frontansvaret i Salla i februari 1940. Tack vare svenskarna kunde krigsledningen i Finland flytta fem bataljoner från norra Finland till Näset, där några av krigets avgörande strider utkämpades. Likaså tog de svenska trupperna på sig ansvaret för hela norra Finlands luftförsvar norr om linjen Uleåborg-Paanajärvi. Svenska frivilliga var dessutom placerade vid Åbo luftvärn, kustartilleriet, flottan och fältartilleriet samt på finländska handelsfartyg som luftvärnsbesättning. Av de frivilliga stupade 37, medan 45 sårades och 140 blev svårt köldskadade då de försvarade Finlands självständighet. Under fortsättningskriget åren 1941–1944 tjänstgjorde 1 700 svenska frivilliga vid Finlands försvarsmakt bland annat vid Hangöfronten och den karelska fronten. Av dem stupade 84 och 200 sårades, av vilka en tredjedel blev krigsinvalider.

Finlands försvarsmakt är tacksam mot den här generationen, som var redo att bära ett tungt ansvar för försvaret av Finlands självständighet och de gemensamma nordiska värdena.

Kriget i Ukraina är en påminnelse om att den militära potentialen snabbt kan förändras till ett hot, när den politiska viljan förändras. Även betydelsen av det militära samarbetet mellan Finland och Sverige ökar. Syftet med det militära samarbetet mellan Finland och Sverige är att skapa en förmåga att verka tillsammans i alla situationer. För det har vi under de senaste åren arbetat och detta arbete fortsätter. Att inleda gemensamma militära operationer eller något annat militärt stöd kräver alltid separata nationella politiska beslut såväl i Finland som i Sverige. Nu är det vår generations uppgift att bära vårt ansvar för säkerheten i Nordeuropa i samma anda som generationerna före oss gjorde för 80 år sedan.

Jag vill på mina egna och på Försvarsmaktens vägnar tacka de svenska frivilliga som ännu finns bland oss för era uppoffringar för Finland. Jag tackar Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening för att ni värnar om det militära samarbetet mellan Finland och Sverige och de stupade svenska frivilligas minne samt för att ni värnar om arvet efter veteranerna. Det är fortfarande viktigt att även kommande generationer har möjlighet att få information om detta uppoffrande arbete som gjorts för säkerheten i Norden. Jag vill önska er alla ett riktigt fint Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförenings 80-årsjubileum.

Kommendören för Försvarsmakten
General



Timo Kivinen