

Ärade festdeltagare!

Med stor förväntan hade jag ställt in mig på att få vara med vid 80-årsfirandet. Tyvärr behagar inte högra benet ställa upp.

Först vill jag tacka och hylla nuvarande och tidigare ledarskap för gediget arbete. Tänk att fortfarande ha en bataljon följare av dåtida händelser! Vad många trivsamma möten och program vi upplevt under årens lopp. De finns i tacksamt minne.

Idag är det Ukraina som dominerar nyhetsflödet. Kriget är en fortsättning på Rysslands ständiga övergrepp mot Ukraina. Stalin svälte ut bortåt 3 miljoner ukrainare för 100 år sedan. Han sände också en division från Kiev under vinterkriget till Finland. Där mötte den sitt öde. Baltikum var på väg att russifieras. Folk därifrån skickades till Sibirien och ryssar in i stället.

Finland var heller inte långt från det ödet. Kan inte glömma, hur Finland pinades åren 1944-1947, alltså efter kriget. Den så kallade övervakningskommissionen under överste Zdanov, Stalins förtrogne, tog makten. Den övertog hotell Torn i Helsingfors och hade dessutom 15 underkommissioner runt om i landet.

Den tryckte på den finska regeringen med nya krav dagligen. Den krävde bland annat att Lotta Svärd och skyddskåren skulle upphöra, inga ubåtar förekomma, 10-tals skolböcker förbjöds o. s. v. Inte en tillstymmelse till hänsyn eller medmänsklighet visades. Med det rent politiska trycket försökte man komma ännu längre mot Finlands undergång. När Zdanov dog 1948 och Stalin 1953 återkom en mera normal ordning. Avsikten hade dock varit att göra Finland till en vasallstat under Stalin.

De män som ställde upp för Nordens frihet är väl värda att minnas. Festen är berättigad. Må dess anda leva länge för att trygga framtida behov.

Kurt Antskog